



Φωτογραφικό Λεύκωμα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑ



Μερική άποψη του Πέτα.



Οι ανηφοριές του Πέτα είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, στο παραμύθι, στην ιστορία, στο τοπίο. Το Πέτα το 'στησαν οι μακρινοί πρόγονοί μας σε πλαγιές - μπαλκονάκια, έτοι που ν' αγριεύει η ψυχή τους αγναντεύοντας ανατολικά τις κορφές των Τζουμέρκων. Και να μάχεται αδιάκοπα απ' την αυγή για το φωμί του τίμιου ιδρώτα και το προζύμι του καλύτερου μέλλοντος. Μα και να ημερεύει το βράδυ αποχαιρετώντας τον ίλιο και κρατώντας σε κάποια γωνιά της την ηρεμία του και τη γλυκύτητά του, την ώρα που εκείνος βυθίζεται απαλά και χάνεται μες στο κόκκινο και το γκρίζο της δύσης.

Το Πέτα είναι απ' όλα. Είναι ο πλούτος της γης του. Είναι η φύση του. Είναι η ιστορία του. Είναι οι γραφικοί οικισμοί του. Μα είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποί του. Που μοιάζουν δεμένοι ερωτικά με τον τόπο τους και κουβαλούν μες στο χρόνο το πιο πολύτιμο κι άφθαρτο νόμιομά του: το ύφος του και το ίθος του. Γιατί η κοινωνία του Πέτα διατηρεί πάντα το δικό της ξεχωριστό ύφος και παραδίδει σαν το οκυταλοδρόμο από γενιά σε γενιά το δικό της ίθος, για να μπορούν αυτές ν' αντιστέκονται μέσα σ' όλες τις θύελλες των καιρών και να 'χουν λόγο και φρόνηση όταν αλλάζουν οι δείχτες της ιστορίας και απαιτούν αντοχές, αγρύπνια και μάχες.

Το Πέτα έρχεται απ' τα βάθη των αιώνων και περνά μέσα απ' τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της ιστορίας και του θρύλου. Μακρινές οι διαδρομές του μέχρι να φτάσει ως εδώ. Μ' ένα φιλί ζωντάνεψε γύρω τον τόπο και πάντρεψε το νερό με την πέτρα. Ο Άραχθος από εδώ. Το Ραδοβίζι από εκεί. "Με τη λάρψη στα μάτια" βάδισε μες στους αιώνες και πάλεψε κι αντιστάθηκε και ντύθηκε με τη βλάστηση της αγάπης και της ελπίδας.

Σταθμός πανανθρώπινος και παγκόσμιο προσκύνημα οι φιλέλληνες που ίρθαν απ' τις μακρινές τους πατρίδες και πολέμησαν κι έπεσαν στα ταμπούρια του και στις κούλιες του τον Ιούλιο του 1822. Για μια ιδέα μονάχα. Για ένα κομμάτι ακριβής λευτεριάς. Ιστορίες που μοιάζουν με μύθους. Γιατί φεύγουν πέρα απ' το χρόνο και πέρα απ' το χώρο.

Κι ύστερα η Αντίσταση. Το αντάρτικο. Ο άλλος αγώνας για την αληθινή λευτεριά της πατρίδας. Για την αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία, το γκρέμισμα του φασισμού και του ναζισμού. Γιατί το πρώτο μας μάθημα εδώ είναι ο Άνθρωπος. Κι πάνω απ' αυτόν άλλο τίποτε δε χωρά και δε στέκει.

Γι' αυτό και οι πλατείες μας είναι ακοίμητες πάντα και κυλούν απαλά σαν πανάρχαιες σχεδίες μες στα ήρεμα λόγια και τον ψίθυρο της φιλίας των ανθρώπων. Αυτές οι πλατείες μας αποθήκευσαν μέσα τους τα μυστικά της φυλής μας και αναλλοίωτα τα εμπιστεύτηκαν σ' εμάς τους νεότερους. Σ' αυτές τις πλατείες πλάστηκε η ιστορία μας και χαράχτηκαν οι δρόμοι της κοινής μας πορείας και της κοινής μας δημιουργίας.

Το Πέτα μας κάνει περίφανους και χαρούμενους. Γι' αυτό κι ό,τι φτιάχνουμε κι ό,τι σχεδιάζουμε για τον τόπο μας, πηγάζει όχι απ' το χρέος μας. Πηγάζει απ' την ανάγκη μας. Και την αγάπη μας.



ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑ

4 ΙΟΥΛΙΟΥ

1822

Η μάχη
του Πέτα

Στάχεη του Σέτα

Στις 4 Ιουλίου 1822 σε τούτον το μικρό αιματοβαμμένο τόπο λατρεύτηκε ο θάνατος. Με τη θυσία τους οι Έλληνες και οι Φιλέλληνες έδωσαν το πραγματικό νόημα στις έννοιες **ΙΣΟΝΟΜΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ**. Πονθενά στην παγκόσμια Ιστορία δεν καταγράφεται κίνημα σαν το φιλελληνικό στην οργάνωση, στην ορμή, το πάθος και την τελική προσφορά. Ο αγώνας της μικρής Ελλάδας κατά του Τούρκου δυνάστη συγκίνησε όλους τους εναισθητοποιημένους ανθρώπους των πολιτισμένων κρατών. Αυτή η συγκίνηση μετατράπηκε σε ηθική συμπαράσταση και πολιτιστική ανάδειξη του αγώνα, αλλά κυρίως σε στρατιωτική βοήθεια, σε όπλα και σε εθελοντές στρατιώτες. Οι «Κυανόκρανοι» της εποχής εκείνης, έμπειροι αξιωματικοί και οπλίτες των διαφόρων Ευρωπαϊκών συγκεντρώνονται στην Κόρινθο τον Απρίλιο του 1822 μαζί με Έλληνες του εξωτερικού και στο τάγμα των Φιλελλήνων.

Στα μέσα Μαΐου του 1822 αναχώρησαν για το Μεσολόγγι, όπου έφτασαν στις 23 Μαΐου. Εκεί ενόθηκαν με άλλους ντόπιους οπλαρχηγούς, αλλά κυρίως με το πρώτο Ελληνικό πεζικό σύνταγμα, που το αποτελούσαν 350 άνδρες υπό την ηγεσία του Γερμανού Στρατηγού Νόρμαν και του Ιταλού Πέτρου Τορέλλα.

Έτσι δημιουργείται ένα αξιόλογο εκστρατευτικό σώμα με 3.000 περίπου άνδρες, το οποίο λαμβάνει εντολή να τραβήξει για την Ήπειρο προς βοήθεια των επαναπατρισθέντων Σουλιωτών, που νιώθουν να κινδυνεύουν άμεσα από τους Τούρκους, αφού πλέον ο Άλι Πασάς έχει βγει από τη μέση και η περιφέρειά του ελέγχεται από τον Χουρσίτ Πασά.

Περί τα τέλη Ιουνίου το εκστρατευτικό σώμα φτάνει στο Πέτα. Στην Λοτα οργανώνεται ο Τουρκικός στρατός - περίπου 8.000, με επικεφαλής τον Κιονταχή. Η Ιστορία πλέον έχει επιλέξει ως τόπο της θυσίας «το Πέτα». Πέτα, όμως, υπάρχει διχογνωμία για την οργάνωση της μάχης: από τη μια Φιλέλληνες, μαθημένοι σε ανοιχτό πόλεμο χωρίς προφυλάξεις, δε λάμβαναν μέριμνα για την τους, και από την άλλη οι μπαρουτοκαπνισμένοι Έλληνες ζητούν να γίνουν ταμπούρια και οχυρώσεις, μεταφερόθει το πεδίο της μάχης στα υψώματα, για να μην έχει εύκολη πρόσβαση το ιππικό των εχθρών. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις που έδιναν οι φιλέλληνες στις προτροπές των Ελλήνων να κάνουν προχώματα. Ο Τορέλλα προς τον Γιώργο Μπακόλα: «Εμείς έχουμε τα στήθη μας για προχώματα». Ο Δάνια προς τον Βλαχόπουλο: «Ξέρουμε και εμείς να πολεμούμε». Ο Γερμανός Φέλντχαν πρόσθεσε: «Αλίμονο στους Τούρκους που θα πλησιάσουν τα κανόνια μου».

Αλίμονο όμως, αυτή η παλικαριά, αυτή η υπερηφάνεια έκρυψε, δυστυχώς, την άγνοια της Ελληνικής πραγματικότητας στο πεδίο της μάχης. Μάταια προσπάθησε ο Καραϊσκάκης, την παραμονή της μάχης, στο πολεμικό συμβούλιο που έγινε, να ορίσει το πεδίο της μάχης στα υψηλότερα σημεία των λόφων που περικλείουν το Πέτα, για να μην μπορεί το αντίπαλο ιππικό να εφαρμόσει σχέδιο μάχης. Δεν εισακούστηκε και έφυγε πικραμένος, λέγοντάς τους πως



Στο
ο
προφύλαξή
προτείνοντας
να

προσπάθησε
την
μάχη στην
επανάσταση
την οποία
έπεισε
την Ελλάδα
να
προστατεύεται
από την
τουρκική
κατοχή

«αύριο θα είστε όλοι μακαρίτες».

Ξημερώνει η 4η Ιουλίου. Στο Πέτα 1.500 περίπου Έλληνες και Φιλέλληνες - τόσοι απέμειναν - βρίσκονται παρατεταγμένοι και αποφασισμένοι ως εξής: οι Φιλέλληνες αναπτύχθηκαν σε ομάδες 8-10 ανδρών και μέχρι περίπου τα 300 μέτρα από την τοποθεσία Μοναχή Ελιά και Κοτρόνια. Στη συνέχεια παρατάχθηκαν οι λόχοι του Ελληνικού Συντάγματος στις θέσεις Κοτρόνια. Στη θέση Δημοτικού σχολείου - Σερβεταίκα και μέχρι τα Πνυχούλια συνέχισαν οι Κεφαλλονίτες και οι άλλοι επτανήσιοι με το Σπύρο Πανά αρχηγό. Οι ντόπιοι οπλαρχηγοί με 900 περίπου άνδρες τοποθετήθηκαν στο σημερινό μνημείο Ηρώων. Τη θέση δεξιά κατέλαβαν ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Αλ. Βλαχόπουλος και ο Βαρνακιώτης. Στην άκρη το ψηλότερο ίψωμα Κορακοφωλιά κατέλαβε ο Γώγος Μπακόλας με το Δήμο Τσέλιο Ράγκο και άλλους, οι οποίοι παρατάχθηκαν προς τον κατήφορο που βλέπει στη λίμνη.

Από την άλλη οι Τούρκοι, περίπου 7.000, βγαίνουν από την Άρτα με εμπροσθοφυλακή τους Αλβανούς. Στην περιοχή Κοντούμπα αρχίζουν να σχηματίζουν παράταξη μάχης ανοιχτής τανάλιας, με το ιππικό να προχωρεί στα δεξιά προς τους Αγίους Αναργύρους και από εκεί για το Πέτα, με σκοπό να αποκόψει τυχόν βοήθεια από το Κομπότι. Η άλλη δύναμη προχώρησε προς το Θεοτοκιό Ταξιάρχη κι άρχισε να ανεβαίνει προς τους Κεφαλλονίτες και ακόμα πιο αριστερά, με σκοπό να περάσει από το Ματεσιό κι από κει να χτυπήσει στα νότα τους Έλληνες.

Το σύνθημα της μάχης δίνεται και αρχίζει η σύγκρουση σ' όλα τα μέτωπα δυνατή, άγρια, φονική. Οι επιθέσεις των Τούρκων αποκρούονται και αφήνουν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς. Οι Φιλέλληνες πολεμούν σαν λιοντάρια κι ο Κιονταχής οργισμένος ξητάει να έρθουν ενισχύσεις από την Άρτα. Άλλα καθώς



προχωρούσε η μέρα και η ροή της μάχης εξελισσόταν ευνοϊκά για τους Έλληνες, ένα τυχαίο γεγονός αλλάζει τα δεδομένα: το Τουρκικό σώμα που βρισκόταν στο Ματεσιό καθηλώθηκε εκεί από τον Γώγο Μπακόλα, οι Τούρκοι όμως που επιτίθενται από το Θεοτοκιό πλησιάζουν επικίνδυνα στο Πέτα και αναγκάζουν το Γύρο να κατέβει πιο κάτω για να χτυπήσει κι αυτούς.

Μια ομάδα Τουρκαλβανών, περίπου 80, από το σώμα του Ματεσιού περιπλανήθηκε στο δάσος και από το μονοπάτι Αργονέρι έφτασε πίσω από την Κορακοφωλιά, όπου ανέλπιστα είδε ότι δεν υπήρχε κάποια σημαντική δύναμη παρά λίγοι άνδρες μόνο. Αφού τους σκότωσαν, ανέβηκαν στο λόφο, ξεδίπλωσαν τις σημαίες και από εκεί φώναζαν στους επτανήσιους που βρέθηκαν πίσω τους. Τα συναισθήματα απερίγραπτα. Ο φόβος άλλαξε ψυχές: από το αντίπαλο στρατόπεδο μπήκε στις ψυχές των Ελλήνων. Τα ερωτήματα πολλά και αμείλικτα: πώς; γιατί;

Η απάντηση βγήκε εύκολα και αβασάνιστα. Ίσως γιατί βόλενε πολλούς από τους αρχηγούς της εκστρατείας. «Ο Γύρος πρόδωσε». Είναι όμως έτοι; Ο Γύρος σε δίκη που έγινε αργότερα δικαιώθηκε. Ο Μαχρυμάνης τον εξυμνεί και τον κατατάσσει στους μεγάλους Έλληνες καπεταναίους, που έδωσαν το αίμα τους για τη Λευτεριά. Όσοι άλλοι τον γνώριζαν ορκίζονταν ότι ο Γύρος ποτέ δε θα έκανε τέτοια πράξη. Μετά, λοιπόν, από αντό τον ενδοιασμό, όπως ήταν φυσικό, το πεδίο της μάχης κατέρρευσε, οι γραμμές έσπασαν και οι πολυάριθμοι Τούρκοι κίνησαν τους Φιλέλληνες και τους Έλληνες, που αντιστάθηκαν με άφθαστο ηρωισμό, αλλά έπεσαν. Μια μικρή ομάδα μόνο με τον τραυματισμένο Νόρμαν διασώθηκε και μετέφερε τα νέα στον Μανδοκορδάτο που βρισκόταν στη Λαγκάδα. «Το παν απωλέσαμεν πλην της τιμής».

Έτοι, στον τόπο τούτο, τελείωσε άδοξα η εκστρατεία του Αλ. Μανδοκορδάτου. Οι Τούρκοι εδραιώθηκαν στη Δ. Ελλάδα, οι Σουλιώτες ξανάφυγαν από το ηρωικό Σούλι, άλλοι για την Πάργα και άλλοι για τα Επτάνησα, και το Μεσολόγγι ετοιμάστηκε για την πρώτη πολιορκία του.

Στο Πέτα, όμως, η θυσία των Φιλέλληνων δεν πήγε χαμένη. Ο πρώτος ενωμένος Ευρωπαϊκός στρατός, οι πρώτοι κυανόχρωμοι της εποχής εκείνης έπεσαν ηρωικά, μόνο και μόνο από την πίστη τους στην ελευθερία. Στη φιλόξενη γη του ηρωικού Πέτα οι κάτοικοί του έστησαν μνημείο - τάφο των έντιμων στρατιωτικών, όπως ακοιβώς ήταν η επιθυμία του διοικητή τους Πολωνού Μιρζέφσκι. Σε μας του νεότερους οι ήρωες αυτοί κληροδότησαν μια τεράστια ανεκτίμητη περιουσία, που δε μετριέται, όπως λέει και ο ποιητής, με το στρέμμα. Η περιουσία τους προς εμάς είναι τα υψηλά ιδανικά τους, που τους οδήγησαν μαχόμενους στη γη του Πέτα: «η ελευθερία των λαών, η ισονομία και η ισοπολιτεία». Το χρέος το δικό μας ανάλογο θα πρέπει να είναι προς τη





Αη - Γιώργης Πέτα. Έργο του Γιάννη Βαγενά



Το παλιό Μνημείο



Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Πέτα όπως ήταν παλιά



Γάμος στο Πέτα



Πέτα - Παρέλαση στην πλατεία το 1938



Παραδοσιακή φορεσιά



Πανηγύρι στο Μαή - Θανάση το 1958



Βόλτα στην πλατεία, δεξιά το καφενείο του Φωτάκη



Γάμος στην πλατεία. 1955



Θεατρική παράσταση στην πλατεία



Παρέα στο Μνημείο



Γνέσιμο



Γαλατάς από το Πέτα σε διανομή στην Αρτα



Εκδρομή



Φιλελλήνια '78



Η ομάδα Φορτούνα





Αποψη
του Πέτρα
από το
Μνημείο, 1938



Από αγώνα της Αδελφότητας με τους Φιλέλληνες. 1977



Γλέντι στο Μάη - Θανάση. 1955



Ο παλιός Μάη-Θανάσης



Ποζάροντας στο παλιό Μνημείο. 1957



O Mάη - Θανάσης



Καρναβάλι στο Πέρα



Αθλητικοί αγώνες
στα Φιλελλήνια





Μερική άποψη του Πέτρα - Στο βάθος διακρίνεται η πόλη της Αρτας



Αεροφωτογραφίες του Πέτα



Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου όπως είναι σήμερα



Μεταξοχέντητος επιτάφιος του 1647 στο ναό του Αγίου Γεωργίου



To καμπαναριό του Αγ. Γεωργίου



Το μνημείο του Πέτα όπως είναι σήμερα



Το Λαογραφικό Μουσείο και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος στο κτίριο Κολιού



Ο Ναός της Αγίας Παρασκευής στη Μεγάρχη



Μονή Μελατών





Μελάτες



Zygός



Μεγάροχη



Κλειστό



Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Νεοχωρόπαξι



Μαρκινιάδα



Καλντερίμι στο Νεοχωράκι



Η Μέγκλα - Στο βάθος ο Αραχθος ποταμός



Η λίμνη Πουγναρίου



Ο Βυζαντινός Ναός της Παναγίας Μπρουώνη στο Νεοχωράκι. (13ος αιώνας)



Η Παναγία αιματοδακρύζουσα - Τοιχογραφία από την Παναγία Μπρουώνη



Το μοναστήριο Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Θεοτοκιό



Η κύρια είσοδος του Ναού



Ο Άγιος Δημήτριος και στο βάθος το Πέτα



ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑ

T.K. 47100 ΠΕΤΑ - ΤΗΛ. 2681360400
www.peta.gr - info@peta.gr

Εκδόσεις:



ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ. - ΦΩΤΗΣ Μ. Ο.Ε.

Καμπλών & Μ. Γραικού - Άρτα
Τηλ.: 26810 23010 - www.entyposis.gr

Φωτογραφίες: Κ. Μαυροπάνος, Κ. Γιαννέλος, Δ. Νιζουβάρας, Β. Κακαριάρη
Αρχείο Αδελφότητας Πετανιτών, Αρχείο Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτα

Ευχαριστούμε θεριμά το Θεόδωρο Φώτη
για την παραχώρηση των φωτογραφιών

APTA 2008



Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά το 70%
και από τον Δήμο Πέτα κατά 30%

